



Orde voor de BIDSTOND op
woensdag 12 maart 2025 aanvang 19.30 uur
in de Goede Herderkerk

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Organist: Egbert Willegers

Muziek

Welkom (en mededelingen)

Zingen: Psalm 65: 1, 4

1 De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

4 Gij plant de bergen vast in de aarde,
omgord met heldenmoed.
Gij, die de heidentrots bedaarde,
stilt ook de watervloed.
De volkeren van verre vrezen
de tekens van uw macht,
U prijzend komt het licht gerezen,
het juicht tot in de nacht.

Bemoediging en groet

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg Die trouw is ondanks onze ontrouw
GM DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Vg Wees hier aanwezig, God
GM LICHT IN ONS MIDDEN!
Vg Neem ons zoals we zijn,
GM EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN.

Groet:

Vg De Heer is met u
GM HIJ SCHENKE U ZIJN GEEST. AMEN

Uitleg van de bloemschikking

Zingen: Psalm 65: 5

5 Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Gezongen gebed: Lied 313: 1, 5 (*'Een rijke schat van wijsheid'*)

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist' ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Lezingen: Exodus 20: 8 -11
Marcus 2: 23-28

Zingen: Lied 823: 1, 2, 4 (*'Gij hebt o Vader'*)

1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezers,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.

Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Uitleg

Zingen: Lied 982: 1, 2, 3

1 In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

2 Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3 In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Gezongen gebeden: Lied 244 : 1, 2, 3, 4

1 Nu is de dag ten einde,
nu wil mijn hart zich wenden
tot U, zo groot en goed.
Wil naar uw kind, o Here,
uw licht gelaat toekeren,
verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.

3 O dat Gij heel mijn leven
met liefde blijft omgeven,
dat Gij mij binnennoodt,
dat het U nooit te vroeg is, –
geef dat het mij genoeg is;
Heer, uw nabijheid is mijn brood.

2 Ik bid U, o Algoede,
vannacht mij te behoeden,
ik schuil weer aan uw hart.
Bezweer de boze machten
en alle duist're krachten;
weer van mij wat mijn ziel verwacht.

4 Aan 't eind der pelgrimsreize
zal voor mijn oog verrijzen
uw grote eeuwigheid.
O eeuwigheid, gij schone,
mijn hart wil in u wonen,
het vindt geen thuis in deze tijd.

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 978: 2 en 1

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Zegen, die wordt beantwoord met lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!