



Orde voor de viering op
zondag 2 februari 2025 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA: "WAT MOET IK?"

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Organist: Halbe de Jong
Lector: Ineke de Vries
Medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

Muziek

Woord van welkom en afkondigingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Intochtspesalm 71 : koor 1, allen 2 en 3

1 (k) Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

2 (a) Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten,
waarin ik nacht en dag
mij veilig bergen mag.
Mijn rots, bij U is niets te duchten,
Gij hebt in al mijn noden
redding en heil geboden.

3 (a) Bevrijd mij van de goddeloze
en laat toch nimmer toe
dat hij mij onrecht doe.
Verlos mijn leven van de boze.
Op U, Heer, blijf ik bouwen
met kinderlijk vertrouwen.

Groet:

Vg De Heer is met u
GM OOK MET U ZIJ DE HEER

Bemoediging

Vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Staande zingen: Psalm 71: koor 8 en allen 13

8 (k) Maar ik blijf, Here, op U wachten
en ik gewaag altijd
van uw gerechtigheid.
Uw heil is nooit uit mijn gedachten;
want wat Gij mij kunt schenken
is meer dan ik kan denken.

13 (a) Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,
geef dat ik dag aan dag
uw troost ervaren mag.
Dan zal ik vrolijk musiceren,
uw trouw, uw zegeningen,
o Heilige, bezingen.

(Gesprek met kinderen)

Kyriëgebed, waarvan elke intentie wordt afgesloten met Lied 367 f
Het koor zingt dit driestemmig.

Heer, verhoor mijn gebed,
laat mijn roepen U bereiken.

Glorialied: 657: koor 1, allen 4 (koor zingt vers 4 meerstemmig door)

1 (k) Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4 (a) Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Eerste lezing: 1 Koningen 3: 16-28

Muzikale beantwoording (door Halbe)

Tweede lezing: Lucas 4: 21-30

Zingen: Lied 313: 1 en 5

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Overdenking

Zingen: Lied 534: 1, 2, 3, 4

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

Gebeden

Slotlied: Lied 146c: 3 (met bovenstem van koor), 5, 6

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

Zegen die met het 7^{de} couplet (met bovenstem van koor) wordt afgesloten.

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!