

Orde voor de afscheids – verbindings-/
bevestigingsdienst zondag 12 januari 2025
aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk

Thema: "HIJ IS HET"

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Organist: Egbert Willigers
Lector: Aldrina Hospers

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Zingen: Lied 601: 1, 2

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Bemoediging en drempelgebed:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg O God, keer U om naar ons toe
GM EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
Vg Laat ons, o Heer, uw liefde zien
GM EN GEEF ONS UW HEIL
Vg O Heer, hoor ons gebed
GM EN LAAT ONS LIED EN GEROEP TOT U KOMEN.
ALLEN: AMEN

Uitleg bloemschikking

Gesprek met kinderen

Gezongen gebed: Lied 139b: 1 en 2

1 Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
Refrein

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Jesaja 40: 1- 11

Tweede lezing: Lucas 3: 15 en 16 en 21 en 22

Zingen: *'Een toekomst vol van hoop'*: 1, 2 en 3

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Overdenking

Zingen: *'Een toekomst vol van hoop'*: 3 en 4

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht

DIENST VAN HET ANTWOORD

Afscheid van drie ambtsdragers en van zes taakdragers

Twee diakenen beëindigen vandaag hun werk en wel: Trijntje Eising-Blok en Johan Luinge. Ook legt ouderling Aly Klaren haar werkzaamheden neer.

Pastorale medewerkers die hun taken neerleggen zijn: Joke Bultje- Meiring en Koen Bultje, Johan Hoogenboom, Johanna Kornelis-Meijering, Gea Kornelis-Timmer en Riek Oldengarm-Hollander.

Jullie dienstwerk eindigt vandaag. Wij laten jullie gaan en zeggen HARTELIJK dank voor de inzet en liefde waarmee jullie je dienst in Christus' kerk hebben vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met je ambt, waarin alles wat vertrouwelijk tot jullie kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na dit afscheid.

Vraag: BELOOF JE VOORGOED GEHEIM TE HOUDEN WAT JE IN VERTROUWEN IS VERTELD?'

-Wat is daarop jouw antwoord?

Zingen: Lied 416: 1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Presentatie van een ambts- en een taakdrager

De kerkenraad maakte de namen bekend van degenen die vanmorgen verbonden of bevestigd zullen worden voor een taak of ambt. Margreet Boekeloo-Leffers zal het ambt van diaken aanvaarden.

Tot pastoraal medewerker zal worden verbonden: Ida Nierop

Mag ik nu vragen of de voorzitter van de kerkenraad, Peter Hoving, antwoord wil geven op deze vraag:

Zijn er vanuit de gemeente bezwaren ingediend tegen de bevestiging van genoemde kandidaat-taakdrager en/ of kandidaat-ambtsdrager?

..... Dan mogen jullie met vreugde worden bevestigd!

Apostel Paulus schrijft:

'Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Heer;
en er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God,
die alles in allen werkt.'

Nu jullie, Ida en Margreet je ambt of taak wilt aanvaarden, zou ik eerst gemeenteleden willen vragen:

Nu zij worden verbonden of bevestigd,
beloven jullie hen te omringen met meeleven,
hen te dragen in gebeden en met hen mee te werken in
de dienst aan onze Heer?’

(Wat is hierop jullie antwoord?)

GM JA, VAN HARTE

Mag ik jullie vragen (op podium) te gaan staan?

Vragen aan nieuwe ambtsdrager en taakdragers:

Vg: Jij die bevestigd wordt tot diaken of pastoraal medewerker;
laat nu aan iedereen horen dat je dit werk op je wilt nemen:

- Wil jij gehoor geven aan het beroep dat de kerk op je doet om je gaven en je tijd in te zetten tot opbouw van Gods gemeente?
- Is de Bijbel daarbij voor jou een bron van inspiratie voor geloof en leven?
- Zal je proberen je taak trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die op je wegekomen?
- Beloof je voorgoed geheim te houden wat je in vertrouwen is verteld?
- En beloof je je werk te zullen doen binnen de regels die daarvoor in onze kerk gelden?

Wat is hierop jouw antwoord?

Margreet Boekeloo-Leffers

Ida Nierop

ZEGEN

Zingen: Lied 416: 2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Herinner je altijd dat het Christus' kudde is die jullie wordt toevertrouwd.
Het is zijn kerk.

Zingen: Opwekking 407

<https://www.youtube.com/watch?v=wirDzGjVKVU>

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenken, hoe Jezus zonder klagen
Tot in de dood gegaan is als een Lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
En aan het kruis mijn zonde op zich nam
(Refrein)

Als Christus komt met majesteit en luister,
Brenge Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat Armoede Nederland

Dankzegging en voorbeden

Slotlied: Lied 416: 4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen die wordt afgesloten met driemaal 'amen'