

Orde voor het Morgengebed  
op woensdag 1 januari 2025, aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk  
Voorganger: ds. Theo van 't Hof  
Muzikale begeleiding: Egbert Willigers (orgel)

---

### VOORBEREIDING

**I**nleidend orgelspel - **W**oord van welkom - **D**e paaskaars wordt aangestoken

**M**orgenlied: Lied 213: 1 en 2

Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,  
stel ons deze ochtendtijd  
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht!

Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen  
en de dorstige landouw  
van ons leven overstromen,  
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd.

**O**peningsvers: V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: Heer, open mijn lippen  
G: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER  
V: God, kom mij te hulp  
G: HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN

**G**ezongen psalmengebed: Psalm 8a: 1, 2 en 3

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken  
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil  
en doet uw haters buigen voor uw wil.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

**Z**ingen: Lied 195, Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

**S**chriftlezing: Psalm 91: 1 t/m 10

**Zingen: Psalm 91 A: 2 en 3**

Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

**Korte overdenking**

**Orgelspel**

**Zingen: Lied 981 (Nieuwjaarslied): 1, 2, 3 en 5**

Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.

Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

*GEBEDEN EN GAVEN*

**Morgengebed - Voorbeden, stil gebed - Onze Vader**

**Inzameling van de gaven**

*ZENDING EN ZEGEN*

**Slotlied: Lied 418: 1, 2**

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,  
dan wordt ons tot zegen lachen en geweest. horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.

**Zending en zegen, die wordt beantwoord met het 4<sup>de</sup> couplet**

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geweest.

**Uitleidend orgelspel**

