



# *Welkomdienst*

**Op zondag 17 november 2024**

**aanvang 19.00 uur in**

**De Goede Herderkerk te Borger**

**Thema: “Zingen van de zomer in de herfst”**



**m.m.v. Christelijk Groot Gemengd Koor “Polyphonie”**

**Voorganger: Ds. W. van der Wel uit Hardenberg**

**Organist : Herman Boerman uit Hardenberg**

**Samenzang: Opwekking 642**

Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.

**Refrein:**

Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer.  
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."

**Refrein:**

Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer

**Samenzang: Evang. Liedb. 371: 1,2,4**

1. Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,  
want U nam de straf op U die ik had verdiend.  
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;  
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

2. Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,  
toen U aan het kruis hing, een wond in mijn zij.  
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;  
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

3. Ik zal van U houden in leven en dood  
en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.  
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:  
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,  
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.  
Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:  
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

**Koor: Genade Zo Groot  
Welkom en mededelingen**

## **Slotlied: Psalm 150a: 1,2,3,4 (staande)**

1. Geprezen zij God! Gij engelen koor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daar boven tot dankzegging riep.
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

## **Stilgebed, bemoediging en groet.**

### **Koor: Belijdenis Vleugels**

### **Gebed**

### **Bijbellezing; Genesis2: 1-9 en 15**

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van zijn werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die dag heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

In de tijd dat God, de Heer, de aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde in nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om

het land te bewerken; wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloede. Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God, de Heer, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uit zagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

15, God ,de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

### **Zingen: Liedb. 978 : 1,3,4**

1. Aan U behoord, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden, met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

### **Bijbellezing Openbaring 21: 1-5**

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw! Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.

### **Openbaring 22; 1-5**

Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

**Koor: Heer ik geef mijn hart**

**Toekomst vol van Hoop** (koor en samenzang)

**Refr.:** U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

**Overdenking: “Zingen van de zomer in de herfst”**

**Orgelspel**

**Zingen: 747: 1,2,4,5,6,7**

1. Eens komt de grote zomer waarin zich t 'hart verblijdt.  
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur.
2. Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk,  
Met niets te vergelijken dat schone koninkrijk.  
Als god zich openbaren zal op de jongste dag  
Dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag.
4. Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood.  
van t 'woeden van de boze, van t 'vrezen voor de dood,  
van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid,  
van alles wat wij dragen, van t 'lijden aan de tijd.

5. Ja, Hij zal ons geleiden in t' schone paradijs,  
het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs.  
De liefde die wij zingen, zo schoon zo ongekend,  
zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.
6. Dan breekt muziek van snaren aan alle kanten uit  
een niet te evenaren, een goddelijk geluid.  
De engelen omringen met heiligen tesaam  
de troon van God en zingen de glorie van het Lam.
7. Dan zingen wij aangezeten in Gods verheven zaal,  
en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal.  
Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed,  
en van de stroom des levens drinken wij daar met God.

## **Dankgebed en voorbeden**

### **Koor: Dank Sei dir Herr**

#### **Lichtstad met uw paarlen poorten** (koor en samenzang)

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, wondere stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

#### **Refrein.**

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit  
En de stroom van levend water door de gouden godsstad vloeit.

#### **Refrein.**

4. Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem  
In die stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem.

#### **Refrein.**

**Collecte: Er is een collecte voor de instandhouding van de welkomdiensten. Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten blijken door uw bijdrage.**

**Slotlied: Liedb. 753: 1,2,3,4,5,6** (staande)

1. Er is een land van louter licht waar heil'ge heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.
2. Daar is het altijd lente tijd, in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszee scheidt ons van dat zalig land.
3. Men ziet het veld aan de overkant in groene luister staan,  
als Israël 't beloofde land zag over de Jordaan.
4. Maar ach de stervelingen staan hier huiverend terzij,  
en durven niet op weg te gaan, het duister niet voorbij.
5. Hing niet het wolkendek zo zwart van twijfel om ons heen,  
wij zouden 't land zien van ons hart, dat 't hemels licht bescheen.
6. God, laat ons staan als Mozes hier hoog in Uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn.

**Zegen**

**Koor: Ga nu in vrede**

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Welkomdienstcommissie

Datum volgende welkomdienst:  
**22-11-2024 Young Messiaach** (uitverkocht)

### **19-01-2025**

Voorganger: Ds. T.J.Oldenhuis uit Coevorden  
m.m.v: Christelijk Mannenkoor Stadskanaal  
Organist: Ronald Knol uit Dwingeloo

### **16-03-2025**

Voorganger: Ds. H. van Ark uit Vrochten  
m.m.v: For You  
o.l.v: Jenny van Ark  
Organist: Gerwin van der Plaats uit Kampen

### **18-05-2025**

Voorganger: Dhr. J de Boer uit Urk  
m.m.v: Gospelgroep Promise uit Urk  
o.l.v: Menno Hakvoort  
Organist: Ronald Knol uit Dwingeloo

Indien u het werk van het comité wilt steunen, kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38RABO0309205107

t.n.v. Protestante Gemeente Borger o.v.v. Welkomdiensten.



Voor giften kunt u ook de QR-code scannen en uw eigen bijdrage invullen.

Namens de commissie alvast bedankt voor uw bijdrage

**In de hal van de kerk ligt op een statafel ons gastenboek, we zouden het heel fijn vinden als u eens iets zou willen op schrijven van uw ervaringen van deze diensten**



