



ORDE VOOR DE DIENST OP EEUWIGHEIDSZONDAG VAN
24 november 2024 aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk

Thema: "HOUD JE OGEN OPEN"

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof

Organist: Halbe de Jong

Lector: Hellen Woltmeijer

Medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Zingen van het aanvangslied: Psalm 93: 1 (K) en 2(K + A)

1 De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

Bemoediging: Vg : Onze hulp is in de naam van de Heer
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet: Vg: De Heer is met u
GM: OOK MET U ZIJ DE HEER

Staande zingen: Psalm 93: 4 (K + A)

4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Uitleg van de bloemschikking

Gezongen Kyrie en Gloria: Lied 299 j: 1(K), 2,(A), 3(K), 4(A)

1 Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,

2 Om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

3 Eer zij de God van de hemel,
zijn Naam richt de geschiedenis.
Eer aan de Koning der volken:
Gloria in excelsis.

4 Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

Gesprek met kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken van de Bijbelkaars

Lezingen: Marcus 13: 14-27
Openbaring 1: 1-8

Zingen: Lied 758: 1 (A), 2(K + A: koor zingt bovenstem mee met allen) en 3(A)

1 Bij 't steken der bazuinen
gaat in een punt des tijds
over der wereld puinen
Gods licht op, klaar en weids.
En die in Christus zijn
ontmoeten blij elkander,
ontkomen aan de schijn,
geheel en al veranderd.

3 Dit broze mensenleven,
verloren in de tijd,
zal God een lichaam geven
van onvergankelijkheid.

2 Als de bazuinen blazen
Gods allerlaatst appèl,
dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht
de doden, die nu slapen
en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.

Dan is geheel geschied
het woord van den beginne:
het doodsrijk zinkt in 't niet;
Gods rijk zal overwinnen.

Overdenking

Orgelmuziek

(de kinderen die bij het aansteken van kaarsen in de kerk willen zijn, worden opgehaald tijdens orgelmuziek).

DIENST VAN HET GEDENKEN

Inleiding op het gedenken: 'Pie Jesus' (koor)

Pie Jesu.

Qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.

Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Sempiternam requiem.

(vertaling)

Barmhartige Jezus,

Die wegneemt de zonden van de wereld, geef hun rust.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef hun rust. Eeuwige rust.

Uitleg over de wijze van gedenken

WIJ GEDENKEN:

Elisabeth Stegink - Hesselink

Janna de Jonge - Bosma

Luchina Arendina Copinga – Takens

Albertha Middelbos - Blok

Janny Faber- Nijboer

Koor zingt: Lied 767: 1

1 De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

WIJ GEDENKEN:

Harmannus Boelens

Koop Frank Bernard ter Veen

Alida de Ruiters - Penning

Roos Marissen - Piening

Koor zingt: Lied 767: 2

2 De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

WIJ GEDENKEN:

Harmijntje te Nijenhuis - van Twillert
Jurrie Pieter Mellema
Boukje Stelwagen
Roelfje Margo Hospers
Willemina Everts - Evenhuis

Koor zingt: Lied 767: 3

3 Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

WIJ GEDENKEN:

Cornelia Elizabeth van der Stel
Zwaantina Reinmina Eiting - Voorintholt
Karel Philip Eggen
Roelof Hebels
Margret van Loo - Harts

Koor zingt: Lied 767: 4

4 Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

WIJ GEDENKEN:

Stieneke Fokkens - Wind
Albertje Fokkema - Buist
Adriaan Oosterom
Bastiaan Weijers
Jan Wolters

Koor zingt: Lied 767: 5

5 Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

Een extra kaars wordt aangestoken.
Ieder die een kaars aan wil steken, krijgt daarvoor nu gelegenheid.

Zingen: Lied 767: 6 en 7

6 Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7 Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven - Bloemendienst

Namens de gemeente gaan bloemen met een groet en bemoediging, naar langdurig zieken of mensen die in het ziekenhuis gelegen hebben. Het is omzien naar elkaar, een symbolische lichtstraal aan het begin van de week. Ook ontvangen onze gemeenteleden vanaf hun 80^e verjaardag een bos bloemen op of rond hun verjaardag. Hun namen treft u altijd aan in Samenspraak.

Gebeden, die worden beëindigd door het Onze Vader (koor)

Slotlied: Lied 726: 1 en 2 (**allen**)

1 Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

2 Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt.

Zegen, die wordt beantwoord met het 6^{de} couplet

6 God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

Na afloop van deze dienst wordt ieder uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie/thee of een glas limonade. Elke familie die afgelopen kerkelijk een geliefde verloren, kan voorin de kerk een gedachteniskaars en gedachtenissteen in ontvangst nemen. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Borger wenst iedereen verder een gezegende zondag toe.