

## Liederen, gezongen tijdens het delen van brood en wijn:

### Lied 385

De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.  
De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.  
De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.  
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.  
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood  
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed,  
daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.  
De tafel van samen, de tafel van het goed,  
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.  
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest  
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

### Lied 103 e

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.  
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.  
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.  
Hij vergeeft je alle schuld,  
Hij geneest al het leed dat je lijdt;  
je leven koopt Hij vrij van het graf,  
Hij omringt je met liefde en goedheid.  
De Heer is barmhartig en genadig,  
geduldig is Hij en groot is zijn liefde.  
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,  
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.  
Zoals een vader van zijn kinderen houdt,  
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.  
De liefde van de Heer duurt eeuwig  
voor wie Hem aanbidden.

## Lied 885 : 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.