



Orde van dienst op
zondag 11 augustus 2024 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Voorganger: Mw. M. Visscher
Pianist: Jeroen van der Vlist
Lector: Ineke de Vries

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 216: 1, 2 en 3

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de
morgen,
beide ontspringen nieuw aan het
woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van
boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en
bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging, groet en drempelgebed

Liturg: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,

Gemeente: zie ons hier staan.

Liturg: Wij die van U hebben gehoord,

Gemeente: hoor ons aan.

Liturg: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,

Gemeente: wees onze hulp,

Liturg: en dat U alles hebt gemaakt,

Gemeente: maak alles nieuw.

Liturg: U kent ons bij onze naam,

Gemeente: leer ons U kennen.

Liturg: U wordt de bron van leven genoemd

Gemeente: doe ons weer leven

Liturg: U hebt gezegd: Ik zal er zijn!

Gemeente: Wees hier aanwezig God, met ons, in ons en om ons heen.

Zingen: Lied 31: 1, 6 en 18

1 Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

6 Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

18 Ik voelde mij wel afgesneden,
gebannen uit uw oog, –
Gij waart zo ver, zo hoog.
Maar, Heer, Gij hoorde mijn gebeden.
Gij laat toch wie U smeken
uw bijstand niet ontbreken.

Gezongen Kyrie en Gloria

1. Voor wie zijn verwond, verminkt door bruto geweld,
voor wie door terreur en wapens zijn geveld:
Kyrië eleison, wees met hen begaan.
Geef ons moed om tegen oorlog op te staan,

2. Voor wie op de aarde dorst en honger lijdt,
voor wie elke dag een kwelling is, een strijd:
Kyrië eleison, wees met hen begaan.
Geef ons oor om steeds hun schreeuwen te verstaan.

3. Voor wie door de jaren heen zijn kwijtgeraakt
wat het leven zinvol en gelukkig maakt:
Kyrië eleison, wees met hen begaan.
Geef ons kracht opdat wij hen terzijde staan.

4. Voor wie intens lijden door verlies of dood,
die geen deelgenoten hebben in hun nood:
Kyrië eleison, wees met hen begaan.
Geef ons liefd' en wijs ons hen als naasten aan.

Tussenspel

5. U die louter liefde, voluit goedheid bent,
hoor wat Uw gemeente zingend tot U zendt:
U zij alle glorie, U zij alle eer,
Volmondig erkennen w'U als onze Heer!

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Dienst van het woord

Gebed

Aansteken bijbelkaars

1^e Lezing: 2 Koningen 4: 8 – 18a

Zingen: Lied 534: 1 en 2

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

2^e Lezing: Marcus 7: 24 – 30

Zingen: Lied 534: 3 en 4

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Overdenking

Zingen: Lied 647: 1, 2, 3 en 4

1 Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Gebeden, het dankgebed sluiten wij af met het gezongen Onze Vader, Lied 1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Collecte: Kerk in Actie – Collecte voor zending Pakistan

Slotlied: Lied 800: 1, 2, 3 en 4 *Wat zou ik zonder U geweest zijn*

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees
zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn
vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

2 Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom
weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

4 Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.
Wij wisten ons van Gods geslacht.

Zending en zegen met gezongen Amen