

Orde van dienst
op zondag 21 juli, aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van 't Hof
Lector: Kris Dambrink
Organist: Egbert Willegers
Thema: Lofprijzing als levenshouding

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 29: 1 en 3

Gij die hoog verheven zijt,
geef de Here heerlijkheid,
geef des Heren naam de eer,
buig u juichend voor Hem neer.
Hoor de grote stem des Heren,
alles moet zich tot Hem keren.
Machten, die het hoofd opsteken,
worden stil als God gaat spreken.

Sterke bomen buigt zijn stem.
Hoogten knielen neer voor Hem.
Zelfs de trotse ceder breekt
als de storm zijn machtwoord spreekt.
Bergen als gehoornde dieren
springen op om God te vieren.
In de reidans voor zijn ogen
wordt de Libanon bewogen.

Bemoediging:

Vg: Helpen doet de Heer onze God
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg: Die trouw blijft over grenzen heen
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS

Zingen (staande): Psalm 29: 6

Boven 't bodemloos geweld
heeft de Heer zijn troon gesteld.
Hij die zetelt op de vloed,
koning zal Hij zijn voorgoed.
Levenskracht zal Hij ons geven,
ja, zijn volk zal Hij doen leven.
Overvloedig deelt Hij mede
voorspoed en geluk en vrede.

Gesprekje met kinderen

Gezongen inleiding: lied 891

Heer, ik kom bij U,
neem mijn leven, maak mij nieuw
door uw grote liefde.
U houdt van mij.
Heer, ik weet het nu:
in mijn zwakte draagt U mij.
Ik word overweldigd
door de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer.
Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer.
Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,
dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.

Geef dat ik kan zien.
Laat mij uw gezicht zien, Heer,
dan ken ik uw liefde.
U woont in mij.
Heer, vernieuw mijn hart,
want dan kan ik leven, Heer,
zoals U dat wilt:
in de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer.
Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer.
Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,
dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.
Omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.

Gezongen gebed: Lied 886

Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.

Leefregel: Deut. 26: 16-19

Loflied: Lied 117 a

Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteynen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing: Efeziërs 1: 1-14

Zingen: Lied 791: 1, 2, 3, 6

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Overdenking

Zingen: lied 889; door gelegenheidskoor zonder naam.

Heer, ik prijs uw naam, dank U voor uw trouw.
Niemand is als U, rots waarop ik bouw.
Zo onveranderlijk, machtig bent U, volmaakt in uw heiligheid, eeuwig vlamvend vuur.
U alleen geef ik eer, Vredevorst, hoogste Heer.
U heb ik lief. U heb ik lief. U heb ik lief. U heb ik lief.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden

Inzameling der gaven (Toelichting pag. 4)

Slotlied: 871: 1,2,3

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Zegen, die wordt zingend beantwoord met: Lied 871: 4

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Zegenlied bij het verlaten van de kerkzaal voor Janna en Iris
<https://www.youtube.com/watch?v=jw-67dNESf8>

Toelichting collecte, Zondag 21 juli 2024: Eigen werk Diaconie

Voorbeelden van activiteiten van de Diaconie zijn:

- Financiële steun aan gemeenteleden.
- Financiële ondersteuning in gevallen waar de overheidsbijdrage niet toereikend is.
- Hulp aan vluchtelingen of asielzoekers.
- Ondersteuning van plaatselijke (ook niet-kerkelijke) groepen die dat, gezien de aard van hun werk verdienen, zoals voedselbank, voedselkast, kledingbank, vakantietasjes en kerstpakketten en gratis vakanties)
- Mede vormgeven aan de eredienst (collecte, voorbeden, avondmaal, etc.).

