

Orde van dienst
op zondag 12 mei, aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
Voorganger: dhr. L. Wanders
Begeleiding samenzang: Egbert Willigers (orgel)
Lector: Hellen Woltmeijer
Wezenzondag; thema: Troost

<https://www.youtube.com/watch?v=3x2fSxOeij4>

VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling van dienst

Moment van stilte

Aanvangslied

(allen gaan staan)

Zingen: Lied 280: 1, 4, 6 en 7

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Bemoediging:

Vg: Onze hulp is de Naam van de HEER

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg: Zijn trouw duurt eeuwig

G: HET WERK VABN ZIJN HANDEN LAAT HIJ NIET LOS

Zingen: Lied 209: 1,2 en 3 (*Heer Jezus o Gij dageraad*)

Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

totdat met alle eng'len saam
wij zingen: 'Heilig is Gods naam!',
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Drempelgebed

Zingen: Lied 675: 1 en 2

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Kyriëgebed

Zingen: Lied 868: 1, 2, 4 en 5

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegt.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

DIENST VAN HET WOORD

De Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open.

1e Schriftlezing: Openbaring 4: 2-11

Zingen: Gezang 125: 1 en 5

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2e Schriftlezing: Johannes 15, 26 – 16, 4

Zingen Lied 405: 1 t/m 4 (*Heilig, heilig, heilig...*)

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwer engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Zingen: Lied 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"

Collecte:

Slotlied: ELB 270, 1 en 2 (melodie E. Elgar, Land of hope and glory)

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Uitzending en Zegen

Zingend: Amen, amen, amen (*uit 340b*)

