

3e Advent

Zondag 13 december

Steek deze week drie adventskaarsen aan.
Je kunt er de volgende tekst bij uitspreken:

Drie kaarsen geven hun licht
voor een prachtig vergezicht.
Kom laten we opstaan
en de toekomst tegemoet gaan.

Om samen te
bespreken:

Ik maak alles nieuw

Lang geleden was er oorlog in de stad Jeruzalem. De mooie stad werd verwoest. De muren omvergegooid. De tempel kapot gemaakt. De mensen werden meegenomen. Pas jaren later mogen de mensen weer terug. De stad Jeruzalem ligt in puin. Ze werken hard, maar het schiet niet zo op. Lukt het de mensen om de stad weer op te bouwen? Wordt de stad weer zo mooi als hij was?

Het werk is moeilijk en zwaar. Soms hoor je gehuil. Soms geschreeuw. De mensen mopperen tegen elkaar. Ze Klagen. Het wordt er niet gezelliger op. Dan klinkt er een luide stem. Het is Jesaja. Hij is profeet. Hij verteld de mensen wat de Heer te zeggen heeft. "Luister, mensen van Jeruzalem", roept Jesaja. "Luister naar wat de Heer jullie wil vertellen. De Heer zegt: "Ik maak alles nieuw. En als alles nieuw is, zul je niet meer denken aan al het nare dat gebeurd is. Jullie zullen blij zijn, elke dag weer. De stad Jeruzalem zal als nieuw zijn. Een prachtige stad met mooie straten. Met pleinen vol vrolijke mensen. En overal hoor je mensen lachen". Er komen steeds meer mensen bij Jesaja staan. Wat zegt hij mooie woorden!

Jesaja vertelt verder: 'De Heer zegt: "Ik maak alles nieuw". Iedereen in de stad zal blij zijn. De Heer zelf zal blij zijn. Als je een huis bouwt, mag je er ook in wonen. Niemand zal het afpakken. Als je een tuin aanlegt en als je groente zaait, zal alles groeien en bloeien. Wat je oogst, mag je zelf opeten. Niemand zal het afpakken. Als je wijngaard aanlegt, mag je zelf de druiven plukken. Je mag ze eten en ervan genieten. Niemand zal ze afpakken. Niemand zal kwaad doen. Iedereen zal lang leven en gelukkig zijn.'

De mensen zuchten. Het klinkt als een droom. Wat zou dat mooi zijn! Dan zegt Jesaja: 'De Heer zegt: "Ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Bouw samen de stad. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen. De stad Jeruzalem zal als nieuw zijn. Een prachtige stad met mooie straten. Met pleinen vol vrolijke mensen. En overal hoog je mensen lachen."

Verhaal om voor te lezen aan uw kind(eren).

Heb je wel eens het gevoel dat iets niet wil lukken? Dat je er moedeloos van wordt? Bekijk het filmpje "The Pencil Story". Zie bijgevoegde link. Het potlood wordt er moedeloos van dat het niet lukt. Wat helpt het potlood? Wat helpt jou als iets niet lukt, hoe hard je het ook probeert? De mensen in Jeruzalem proberen de stad op te bouwen, maar het is hard werken. Jesaja zegt: "Doe wat je kunt en de Heer zal de rest doen." Wat zou hij daarmee bedoelen?



Om te maken

laat de kinderen, aansluiten op het gesprek, een collage maken van hun allermooiste toekomstdroom. Ze knippen plaatjes uit tijdschriften en plakken deze op een groot vel. Ze kunnen het versieren met tekeningen, figuurtjes en kleuren. Laat de kinderen erbij vertellen. Misschien staan er dingen op de collage die ze nu al een beetje werkelijkheid kunnen maken. Denk aan: bloemen - wildbloemen zaaien, mooie natuur/dieren – hoe kun je letten op het milieu, enzovoort.

Liedje om te zingen:
Adventslied - Elly & Rikkert

