



Orde van dienst
voor de viering op zondag 26 juli 2020
in De Goede Herderkerk
Voorganger: pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Ria Hoving
Lector: Kris Dambrink
Beamer: Anke Prins

Thema: 'Waar het op aankomt'

Muziek voor de dienst

VOORBEREIDING

We neuriën het morgenlied: Lied 848: alle verzen

Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van het begin: Psalm 92:1, 5 en 6 (nieuwe psalmberijming; tekst Jan Pieter Kuijper)

(we gaan staan)

Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.
Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

Rechtvaardigen floreren
als psalmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein -
de plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.

Ze blijven alle dagen
hoe oud ook, sterk en fris.
God die rechtvaardig is,
laat hen veel vruchten dragen.
'De HEER is te vertrouwen'
zo klinkt het uit hun mond,
'Hij geeft ons vaste grond;
op Hem kunnen we bouwen.'

Bemoediging, groet en drempelgebed:

Vg: Onze hulp mogen we zoeken en vinden in de Naam van onze God:
"Ik zal er zijn voor jou"

ALLEN: ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK ALLES GOED MAKEN VREDE, LICHT EN
LEVEN VOOR ALLE MENSEN

Vg: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van die God

ALLEN: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST

Vg: o God, nu we zo samen in de kerk zijn of thuis de dienst meevieren
bidden wij u of u ons wil aanraken met uw Geest. Dat we met hart en
ziel betrokken zijn op u en elkaar.
Dat we ons mogen en kunnen concentreren op dit uur waarin na willen
denken over waar het op aankomt.

ALLEN: AMEN

We neuriën Lied 837: 1

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

(we gaan weer zitten)

Kyriëgebed

Lofzang: we neuriën Lied 849: 1, 2 en 3

Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

DIENST VAN HET WOORD

Aansteken bijbelkaars

1^{ste} lezing: 1 Koningen 3: 5-12

We neuriën: Psalm 119: 1 en 13

Welzalgig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand – daar zal ik wel bij varen –,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

2^{de} lezing: Matteüs 13: 44-52

We neuriën: Lied 241: 1 en 3

Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde, –
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik 't U vergelden?

Uw woord is waarheid, – Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.

Uitleg en verkondiging

We luisteren naar orgel- of pianospel

Kinderen komen uit de kindernevendienst en vertellen

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 902: 2 en 6

De grond van mijn vertrouwen
is Christus, – in zijn bloed
is voor wie op Hem bouwen
Gods heil in overvloed.
Ik vind in eigen leven
niets lieflijks hier op aard;
wat Hij mij heeft gegeven
alleen is minnenswaard.

Mijn hart wil blij opspringen,
het kan niet treurig zijn,
ik lach en loop te zingen
in louter zonneschijn.
De zon die staat te stralen,
o Jezus, dat zijt Gij.
Ik dank U duizend malen, –
wat zijt Gij goed voor mij!

Heenzending en zegenbede

Orgelspel

Collecten

Bij het verlaten van de kerkzaal zijn de collecten voor diaconie en kerk