



Orde voor de viering  
op KERSTNACHTDIENST 24 december 2019  
aanvang 21.00 uur  
in de Goede Herderkerk

**THEMA: 'EEUWIG LICHT SCHIJNT OP ONS GEZICHT'**

Voorganger: Ds. M. van 't Hof  
M.m.w. Gospelkoor "Cantanova"  
o.l.v. Petra Komdeur

---

**Combo Cantanova**

Zingen voorafgaande aan de dienst

**Cantanova zingt:** *'I heard the bells''*

**Zingen:** Lied 477:1(allen), 2 (ieder van of onder de 40 jaar,  
3 (ieder boven de 40 jaar), 5 (allen)

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

2. De hemelse engelen  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

3. Het licht van de Vader,  
licht van den beginne,  
zien wij omsluiert, verhuld in 't vlees:  
goddelijk kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

5. Zingt aarde en hemel,  
zingt nu engelenkoren,  
zingt alle scharen rondom de troon:  
Glorie aan God en vrede voor de mensen!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

## Woord van welkom

### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

**Bemoediging:** **Vg:** Het volk dat in duisternis wandelt  
**GM:** ZIET EEN GROOT LICHT  
**Vg:** Over hen die wonen in een duister land,  
**GM:** STRAALT EEN LICHT!  
**Vg:** Ere zij God in de hoge  
**GM:** GIJ HEBT ONZE VREUGDE GROOT GEMAAKT!

**Groet:** **Vg:** Gegroet jullie die om vrede komen en licht  
**GM:** GEGROET JIJ DIE OM LEVEN KOMT EN LICHT  
**Allen:** Gegroet

## Aansteken van de KERSTKAARS

**Santana zingt:** *'Welcome to our world'*

### DIENST VAN HET WOORD

**Gezongen gebed:** Lied 439: 1, 3 (*'Verwacht de komst des Heren'*)

1. Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.

3. Een hart dat wacht in ootmoed  
is lieflijk voor de Heer,  
maar op een hart vol hoogmoed  
ziet Hij in gramschap neer.  
Wie vraagt naar zijn gebod  
en bidden blijft en waken,  
in hem wil woning maken  
het heil, de Zoon van God.

**Loflied door Cantanova:** *'Licht in de nacht'*

**Lezing:** Micha 5: 1- 4a

**Zingen:** Lied 506: *'Wij trekken in een lange stoet':* 1, 4

1. Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Betlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem!  
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

4. Wij gaan op weg naar Betlehem,  
daar ligt Hij in een stal  
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem  
en blij bazuingeschal:  
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

**Lezing:** Lucas 2: 8-14

**Cantanova zingt:** *'Delend in Zijn liefde'*

**Overdenking**

**Cantanova zingt:** *'Great Joy'*

**Staande zingen:** *ERE ZIJ GOD* ( Uit Evang Liedb. Nr 101)

Ere zij God, ere zij God  
in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
bij de mensen van zijn welbehagen.  
Ere zij God in de hoge,  
ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde,  
bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen,  
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God,  
in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
bij de mensen van zijn welbehagen.  
Amen. Amen.

## DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

### Gebeden

#### Inzameling van de gaven.

Tijdens deze inzameling zingt het koor: *'Altijd weer in kerstsfeer'*

**Slotlied:** Lied 482: 1, 3 (*'Er is uit 's werelds duistere wolken'*)

1. Er is uit 's werelds duistere wolken  
een groot licht stralend opgegaan –  
wie wonen in het diepste donker,  
zij zullen in het zonlicht staan.  
Glorie aan God, de overwinning  
is ongekend, de vreugde groot;  
de aarde jubelt – hoor ons zingen:  
wij delen in een rijke oogst!

3. Godlof, een kind is ons geboren,  
een held zal onze koning zijn,  
die raadsman, God-met-ons zal heten –  
die zoon zal ons tot vader zijn!  
Vorst die met vrede ons wil kronen  
van nu af tot in eeuwigheid,  
de Eeuwige zal hem doen tronen  
op recht en op gerechtigheid.

**Zegen** die word beantwoord met: Lied 487: 1 (*'Eer zij God in onze dagen'*)

1. Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria  
in excelsis Deo.  
Gloria  
in excelsis Deo.

### Combo Cantanova

*Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk.*

**Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen**

