

Kerst-Welkomdienst

Op zondag 9 december 2018

Aanvang 19.00 uur in

De Goede Herderkerk te Borger



Thema: Belasting!”



m.m.v: Elspeets Mannen Ensemble
o.l.v: Dick van Asselt

Voorganger: Ds. R.C.E.Lafeber uit Gorredijk

Organist : Geert Meijer uit Zuidwolde

Trompet : Gerben Bakker uit Meppel



Samenzang: Vreugde alom (*melodie Joy to the world*)

1. Vreugde alom, de Heiland leeft!
Ik hef de lofzang aan!
En elk die naar Gods liefde streeft,
en elk die stem en woorden heeft.
Zingt blij zijn grote naam.
Zingt blij zijn grote naam,
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

2. Vreugde alom, mijn God, mijn Heer!
Want Jezus kwam op aard!
Het wonder van het kind weleer,
getuig ik telken male weer.
Wordt in mijn hart bewaard,
Word in mijn hart bewaard.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Samenzang: Licht breekt door het duister, (melodie: (Komt allen tezamen.....))

1. Licht breekt door het duister, God verschijnt in luister,
engelen zingen blij Gods glorie uit,
heuglijke tijding, lied van de bevrijding,

Refrein:

*dank God voor zijn genade,
dank God voor zijn genade,
dank God voor zijn genade
zijn naam is groot.*

2. Komt, zingt nu de Here Zingt hem, eng'len koren.
Zingt zijn liefde, gij mensenkind. Eer zij den
Heiland, loof Hem, hemel, aarde!

Refrein:

3. Een kind is geboren, laat het ieder horen.
God ziet in liefde naar ons mensen om
Kind van verlangen, wonderlijk ontvangen.

Refrein:



Koor: Ps 122

Welkom en mededelingen

Samenzang: Liedb.435;

1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

3. Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend 't hart, dat openstaat
en Hem als Koning binnenlaat.
De Zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

4. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!

Stil gebed, bemoediging en groet

**Koor: You raise me up
De reis van je leven**

Gebed

Inleiding”belasting?!”

Samenzang: Lied 442: 1,2

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Bijbellezing: Mattheus 11: 25-30

Ik die tijd zei Jezus ook; ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Samenzang: Lied: 441:1,7,8

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

7. Waarom u zorgen maken
Met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
Met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

8. Hij hoeft geen mens te vrezen
die aan zijn zonden lijdt,
want Hij komt u genezen
met zijn genegenheid.
Uw trooster is nu nabij,
die uw vergeving is!
Met alle kind'ren deelt Hij
zijn vaders erfenis.

Bijbellezing: Lukas 2:1-5

De geboorte van Jezus

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

Koor: Ongekende liefde
Kerstlied voor jou

Overdenking: "Belasting!"

Orgel en trompet: Kerstfantasie



Samenzang: Liedb.483: 1,2

1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehem stal
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U reikdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, gode zij eer!

Geloofsbelijdenis

Koor: Lied voor Jezus
Happy x-mas

Gebeden

Collecte: Er is een collecte voor de instandhouding van de welkomdiensten. Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten blijken door uw bijdrage.

Samenzang: Lied 498: 1,2,3 (staande)

1. Betlehem, o uitverkoren stad
in 't veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

2. In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

3.Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Zegen

Slotzang: Ere zij God

Ere zij God,
Ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde
vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen
in de mensen een welbehagen een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.



Collecte: Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor de kerk.

**Wij wensen u en jullie allemaal
“Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019”**

De Welkomdienstcommissie:

Datum volgende welkomdiensten.

20-01-2019

Voorganger: Ds. E. van Beesten uit Ommen
m.m.v: "Christelijk Mannenkoor Stadskanaal"
o.l.v: Harold Kooij
Piano: Harold Kooij
Organist: Ronald Knol uit Dwingeloo

19-03-2019

Voorganger: Ds. J. Hermes uit Schoonebeek
m.m.v: "Reflection" uit Tollebeek
o.l.v: Jan Bode
Organist: Herman Boerman uit Valthe
Saxofoon: Klaas Jan Pullen uit Bergentheim

19-05-2019

Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld
m.m.v: "Urker Zangers"
o.l.v: Jacob Schenk
organist: Jacob Schenk

Indien u het werk van het comité wilt steunen, kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38RABO0309205107
t.n.v. Protestante Gemeente Borger o.v.v. Welkomdiensten.
Namens de commissie alvast bedankt voor uw bijdrage

In de hal van de kerk ligt op een statafel ons gastenboek, we zouden het heel fijn vinden als u eens iets zou willen op schrijven van uw ervaringen van deze diensten.